

Resa till Tallinn och Dagö 2016-05-09 -- 2016-05-13

Utgångspunkten för denna resa var att under några dagar i Estland blanda gammalt och nytt, kultur och militaria, svensk tid, sovjet tid och nutid.

Första dagen åkte vi på em med Tallinks fartyg Victoria till Tallinn som skulle bli bas för resan med två övernattnings på Tallink City Hotel.



Sångarfältet där de återkommande sångfesterna hålls



Alexander Nevskij-katedralen

Då vi kommit fram på morgonen gjordes en bussrundtur först till Tallinns ytterområden, bland annat Kadriorg och sångarfältet och sedan in till Domberget där det blev promenad i innerstaden. Lunchen serverades på den välbekanta krogen Olde Hansa.



Utsikt från Domberget



KGB hade också utsikt över hela staden

Så delade vi upp oss i två grupper varav den ena besökte de gamla svenska bastionstunnlarna och den andra KGBs avlyssningscentral i den obefintliga våning 23 högst upp i Hotel Viru, hotellet där alla utlänningar var tvungna att bo.



Interiör från bastionerna



Olde Hansa

På kvällen blev det gemensam middag på hotellet.

Påföljande dag startade vi tidigt på morgonen mot Hiiumaa, Dagö på svenska, som är Estlands näst största ö.

Dit kommer man med färja mellan Rohuküla och Heltermaa. Avståndet mellan färjlägena är 22 km och färden tar 1,5 timme.

Vi åkte i princip runt hela Dagö, stannade i Emmaste för lunch, fyren Kõpu och huvudorten Kärdla.



Fyren Kõpu



Dagö

I Kärdla besöktes Historiska Museét, där vi guidas av museets chef Urmas Selirand, som på Dagö är en välkänd kulturpersonlighet. Han berättade medryckande om Dagös historia, med tonvikt på den kommunistiska tiden, bl.a. om att innevanarna inte fick gå ner till havet och bada utan särskilt pass som då endast gällde på vissa utvalda bevakade stränder.



Dagö var ett ganska platt landskap, jordbruksbygd men också mycket skog



Historiska museét i Kärdla

På hemvägen stannar vi till i staden Haapsalu, där vi gjorde en kort rundtur före middagen på den trevliga puben Lilla Taks. Sedan färd tillbaka till Tallinn.



Kurhotellet i Haapsalu



Taksi Pubi

Sista dagens förmiddagen var fri, vilket gav var och en en chans att välja vad man ville göra. På em besöktes vi bastionerna och KGB med växlade grupper.

Därefter skedde återsamling vid hotellet, där busstransport av deltagare med bagage till båten väntade.

På båten intogs en 3 rätters a la carte middag, som alla uppskattade.

Efter frukost på morgonen så var det då dags att kliva iland i Stockholm.